

# RÉHABILITATION À LA RUE VERHEYDEN BETLEHEM

Par/door Eddy Bottiau

En 1963, les membres de la paroisse NDSC d'Anderlecht, dont l'église fut bâtie Avenue Norbert Gilles en 1935, voyaient enfin la réalisation d'un projet très attendu. La construction d'un cercle paroissial sur un terrain idéalement situé Rue Verheyden. Le but de ce projet était de pouvoir disposer d'une salle de fête ainsi que d'autres infrastructures comprenant cuisines, toilettes, cafétéria, locaux de réunions et un appartement pour vicaire.

Durant environ 26 ans, le cercle connu régulièrement l'effervescence des différentes activités qui y étaient organisées. Fêtes paroissiales, réunions diverses, mouvements de jeunesse, club de pensionnés, fêtes privées de mariage ou de baptêmes s'y succédaient dans la joie et la bonne humeur. Même un club de pétanque, toujours très actif à l'heure actuel, y vit le jour. Ce furent des années fastes...

A partir de 1976 la crise économique s'installant dans notre pays, la récession se fit sentir pour chacun. A tous points de vue, la paroisse déclina irrésistiblement. Rappelons que le Cercle fut construit grâce aux dons de bien des membres de notre communauté et que ceux-ci ont le droit de ne pas vouloir l'abandonner. Devant les difficultés financières récurrentes et pour sa survie, acceptons le projet de création de logements en son sein. Le projet Bethléem affirmera le caractère social de l'édifice et permettra la poursuite de nos rencontres.



Dans le cadre du projet Bethléem, cet ancien bâtiment paroissial sera affecté à l'habitat social, en collaboration avec une Agence Immobilière Sociale. Un espace « paroissial » y sera néanmoins maintenu, permettant au Cercle de poursuivre ses activités. Sept appartements y verront le jour, offrant un logement décent à des personnes à faibles revenus.

Plus d'infos : [www.bethleem.be](http://www.bethleem.be)

In 1963 zagen de parochianen van O.-L.-Vrouw van het H.Hart te Anderlecht, waarvan de kerk gebouwd werd in de Norbert Gilleslaan in 1935, eindelijk een project tot stand komen waar ze lang op hadden gewacht: de constructie van een parochiekring op een goed gelegen terrein in de Verheydenstraat. Het doel van dit project was te kunnen beschikken over een feestzaal evenals een aantal voorzieningen zoals een keuken, cafetaria, vergaderzalen, toiletten en een appartement voor de onderpastoor.

Gedurende 26 jaar was de Kring druk bezet door allerlei activiteiten die er plaatsvonden: parochiefeesten, allerhande vergaderingen, jeugdbewegingen, de gepensioneerdenclub, privé-feesten voor huwelijken en doopsels... volgden er elkaar in snel tempo op in een ontspannen en prettige sfeer. Zelfs een petanqueclub, die nog altijd bestaat, zag er het licht. Dat waren de goede jaren...

Vanaf 1976 kreeg ons land af te rekenen met een economische crisis en de recessie liet zich voor iedereen voelen. En langzaam maar zeker kende het parochieleven op alle niveaus een achteruitgang. Het is natuurlijk zo dat de Kring werd opgericht dankzij de giften van velen uit deze parochiegemeenschap en dat ze dit centrum dat hen nauw aan het hart ligt uiteraard willen behouden. Maar gezien de zware financiële moeilijkheden lijkt de overgang tot sociale huisvesting de beste oplossing te zijn. Het project Betlehem zal het sociaal karakter van het geheel waarborgen en onze samenkomsten kunnen er blijven plaatsvinden.

In het kader van het project Betlehem zal dit voormalig parochiehuis bestemd worden voor sociale huisvesting en dit in samenwerking met een Sociaal Verhuurkantoor. Toch zal er een ruimte voor "de parochie" behouden blijven die aan de Kring zal toelaten haar activiteiten verder te zetten. Er zullen zeven appartementen opgericht worden die een degelijke woning zullen bieden aan personen met een laag inkomen.

Meer info: [www.betlehem.be](http://www.betlehem.be)